

TENDENS



Pretparken en Dierentuinen

13 juli t/m 20 juli



Ouwehands
Dierenpark
Rhenen

Ouwehands Dierenpark Entrance 04 18-7-2012 11:01:14 [48]



2012



Jan van Geldrop
Etta Visser
Maurice Steenken
Wendelina van de
Scheur
Jurgen Cranenbroek
Remy Smit
Paula Wester
Peter van Driel
Rian van Kuppenveld

Inhoudsopgave

<i>Dag 1: 13 juli Laat de vakantie maar beginnen!</i>	3
<i>Dag 2: 14 juli Het Dolfinarium</i>	4
<i>Dag 3: 15 juli De Efteling</i>	6
<i>Dag 4: 16 juli Ouwehands Dierenpark</i>	8
<i>Dag 5: 17 juli Verjaardag Etta en huifkartocht</i>	10
<i>Dag 6: 18 juli Burgers Zoo</i>	12
<i>Dag 7: 19 juli Avonturenpark Hellendoorn</i>	15
<i>Dag 8: 20 juli Jan's verjaardag en afscheid</i>	17

Dag 1: 13 juli Laat de vakantie maar beginnen!

vakantie!



Vandaag was het dan zover! De vakantie kan beginnen. Helaas werkte het weer nog niet zo goed mee, het was erg regenachtig.

Jurgen is vertrokken vanuit Arnhem. Jan, Maurice en Wendelina stonden in Veenendaal op Rian te wachten.



Het was erg druk op de weg dus we waren rond 16.00 uur in Otterlo. Nog even het huisje zoeken, dat viel ook niet mee, maar toen waren we er eindelijk.

Paula was er al en had de koffie met cake al klaar staan voor ons, heerlijk. Na de kennismaking en de verdeling van de kamers begon Paula met het eten. Macaroni en salade. Wendelina heeft goed geholpen met snijden en Maurice maakte zich al nuttig met het

dekken van de tafel.

Etta was net voor het eten ook gearriveerd. Alleen Remy was er toen nog niet. Zijn taxi was niet gekomen. Maar rond 18.30 uur is ook Remy gearriveerd. Nu zijn we bijna compleet. Alleen Peter missen we nog. Hij komt morgen als we naar het Dolfinarium in Harderwijk gaan!

Vanwege de regen zitten we na het eten aan de koffie op de bank.

Na de regen hebben we nog even een rondje gewandeld met zijn allen. Het park is echt een doolhof, we liepen steeds maar een doodlopende weg in.



Dag 2: 14 juli Het Dolfinarium



dolfinarium
beleef de magie van dolfijnen

Vanmorgen zijn we vroeg opgestaan. Na het douchen en ontbijt zijn we vertrokken naar Harderwijk voor een bezoek aan het Dolfinarium. Bij de ingang van het Dolfinarium was Peter ook van de partij waarmee de groep compleet was.



In het Dolfinarium kwamen we al meteen een walrus op twee benen tegen. Jurgen, Maurice en Jan zijn met hem op de foto geweest. Toen hebben we de walrussen in het water ook gezien.

In de grote hal hebben we de dolfijnenshow gezien. De dolfijnen moesten een meisje redden van de Nachtmerrrie. Gelukkig lukte dat en liep het verhaal goed af. Remy en Etta zaten vooraan en vingden het meeste water op voor degenen die er achter zaten.

De lunch hebben we in het onderwaterrestaurant bij de dolfijnen en walrussen gegeten.

Na de lunch hebben we het piratenverhaal bij de zeeleeuwen gezien. Hier leefde iedereen erg mee met de bankdirecteur. Vooral toen de



piraten de kluis wilde oplazen met dynamiet was de spanning om te snijden. Gelukkig gooide de zeeleeuw het dynamiet in het water en was het gevaar geweken.



We hebben de roggen nog geaaid en souvenirs en kaarten gekocht. Toen was de dag weer voorbij en gingen we weer huiswaarts.



Peter en Rian gingen nog boodschappen doen en Paula begon vast aan het eten. De andijviestampot smaakte prima. Na het eten hebben we nog kaarten geschreven en daarna was het weer bedtijd. Morgen weer een drukke dag, want dan gaan we naar de Efteling!

Dag 3: 15 juli De Efteling



Vandaag zijn we weer vroeg uit de veren, want we gaan naar de Efteling! Iedereen was vol spanning voor dit mooie pretpark.



In de Efteling zijn we eerst met zijn allen naar de Pandadroom geweest. Voor sommigen was dat erg eng, maar de meesten hebben erg genoten van het 3D spektakel.

Daarna moesten we natuurlijk in het Carnavalfestival en ook het stoomcarroussel stond boven aan het lijstje van dingen te doen.

Remy en Jurgen zijn samen met Peter en Rian in Joris en de Draak geweest. Deze stoere kerels wilden graag deze achtbaan in. Ze genoten er zichtbaar van, maar wilden geen tweede keer met deze wilde achtbaan.

Ook zijn we nog met zijn allen in de stoomtrein geweest.

De Pirana hebben we ook allemaal aangedurfd, hoewel niet iedereen er droog uitkwam!

Daarna hebben we ook nog in de auto's gereden, waarbij we verschillende goede chauffeurs gezien hebben. Maurice wilde nog een tweede keer in de auto want de eerste keer had hij niet achter het stuur mogen zitten.

Ook stond het touwtjestrekken op het programma, waarbij alle deelnemers een mooie prijs aan de haak hebben geslagen.

Het sprookjesbos mocht natuurlijk niet ontbreken, daarbij hebben we verschillende sprookjes kunnen luisteren en kijken.



We hebben ook nog de watershow kunnen kijken, waarna we als laatste met zijn allen in de Fata Morgana zijn geweest.

Moe maar voldaan gingen we de bus in en hebben we in de bus nog even gauw een frietje gegeten en daarna de weg naar huis weer aanvaard. Op de terugweg was het opmerkelijk stil in de bus. Eenmaal terug in het huisje rond 22.00 uur kon er nog net een plak cake en een glas cola in en ging iedereen

meteen plat. Het was een erg leuk, maar ook vermoeiende dag. Morgen staan we iets later op en gaan we naar Ouwehands dierenpark.

Dag 4: 16 juli Ouwehands Dierenpark



Vandaag zijn we wat dichterbij huis gebleven. We zijn naar Ouwehands diertuin geweest in Rhenen. De ochtend begon met redelijk mooi weer, dus vol goede moed kwamen we aan bij de diertuin.

Daar aangekomen werden we al verwelkomd door de ringstaartmaki's. Ook zwommen er grote koi-karpers rond in de vijver.

We zijn naar een demonstratie van een ara gaan kijken. Sommigen wilden ook op de foto met de ara. Verder hebben we heel veel dieren gezien zoals de olifanten, pelikanen, rendieren, verschillende soorten apen, witte leeuwen en nog veel meer om op te noemen.

We zijn naar een zeeleeuwen-show geweest. Deze dieren zijn erg grappig en kunnen verschrikkelijk goed zwemmen en springen uit het water.



In het aquarium hebben we ook heel veel vissen gezien, we kwamen zelfs Nemo tegen!



Etta kon haar geluk niet op toen we echte schilpadden tegenkwamen en ze deze zelfs kon aaien.

Terwijl we stonden te schuilen voor de regen zagen we ook nog een opname voor een uitzending van Bamboe Bill. Hij deed het niet zo goed, hij moest het heel vaak overdoen.

's Middags begon het hard te regenen en werden zowel wij als de dieren heel erg nat. De dieren kozen eieren voor hun geld en vertrokken naar binnen en wij daarom ook maar.

In de grote tent hebben we nog naar de leuke voorstelling van Bamboe Bill gekeken die een ei had gevonden. Ook wilde hij een appeltaart bakken voor de directeur



van de dierentuin en moest hij nog een nieuw dier voor een leeg onderkomen vinden. Hier hebben we allemaal erg van genoten, vooral van het dansen aan het einde. Daar deed iedereen met veel plezier aan mee.

Omdat er geen einde kwam aan de regen zijn we weer naar het huisje gegaan. Daar hebben we lekker kipsate met rijst gemaakt en zijn daarna met een mooie Pippi-dvd op de bank gekropen.

Morgen maken we er een rustige dag van en gaan we lekker uitslapen. Etta is dan jarig, dus we hebben ook nog een verjaardag te vieren!



Dag 5: 17 juli Verjaardag Etta en huifkartocht



Hiep hiep hoera! Vandaag hebben we een jarige: Etta wordt 55 jaar!
Vandaag wilden we een rustige dag houden om ons weer op te laden voor de laatste dagen van de vakantie.
We hebben eerst heerlijk uitgeslapen en rustig ontbeten en natuurlijk gezongen voor Etta.
Daarna zijn we naar Ede vertrokken om even te shoppen en een terrasje te pakken. Verschillende deelnemers hebben een paar mooie dvd's gekocht, en Etta

moest nog een paar kaarten kopen en uiteraard nog een paar souvenirs. Gelukkig was het aardig weer en konden we lekker op een terrasje zitten.

Na het terrasje moesten er nog een paar boodschappen worden gedaan en toen konden we weer naar Otterlo.



In Otterlo stond de huifkar al voor ons klaar. We hebben een heerlijk ritje gemaakt met de huifkar met de twee grote paarden, Michael en Junior, die ons de hele weg hebben getrokken. Jurgen mocht op de bok zitten en was daar erg gelukkig mee.

Terug in het huisje moest er natuurlijk dvd gekeken worden, de keus was groot! Het eten was erg lekker en feestelijk: gebakken aardappelen, hamburgers en rode kool. Natuurlijk met appelmoes en mayonaise. En ook nog met pindasaus. Na het eten hebben we maar weer een andere dvd opgezet zodat iedereen aan bod kon komen.

Etta heeft ons ook nog eens heerlijk verwend met lekkere koeken ter ere van haar verjaardag.

De vermoeidheid van een week vakantie begint toe te slaan, want de meesten gingen al voor 10 uur naar bed.

Morgen hebben we weer een drukke dag voor de boeg, we gaan naar Burger's zoo!

Dag 6: 18 juli Burgers Zoo



Vandaag zijn we bij Burgers Zoo geweest in Arnhem. Lekker dichtbij, dus we hoefden niet lang in de bus. Ook het weer werkte goed mee, redelijk veel zon en in ieder geval geen regen.

In Burgers Zoo kwamen we als eerste de pinguïns tegen.



Daarna zijn we de bush, de desert, de mangrove, de ocean, safari en dierenpark in geweest. Daar hebben we verschillende dieren gezien.

Vooraf de ocean met de tunnel door het water heen was erg indrukwekkend. Maurice vond het erg spannend en zette maar vast de capuchon op zodat hij zeker niet nat zou worden. De dierentuin was erg heuvelachtig, wat het park erg mooi maakt, maar ook erg lastig om met rolstoelen doorheen te lopen. 's Middags hebben we nog een lekker ijsje gegeten.





Rond 4 uur waren we weer terug in het huisje, waar we weer met een gisteren nieuw gekochte dvd even tot rust konden komen voordat we lekker pannenkoeken gaan eten!

De pannenkoeken smaakten prima! Iedereen heeft er prima van gesmuld.



Toen we terugkwamen in het huisje hebben we nog een toetje gegeten en daarna zijn we vroeg naar bed gegaan om morgen voor de laatste dag vroeg op te staan en naar Hellendoorn te gaan.

Dag 7: 19 juli Avonturenpark Hellendoorn



Vandaag zijn we naar Hellendoorn geweest. In de stromende regen zijn we naar Hellendoorn gereden. Eenmaal daar begon de zon te schijnen, dus dat belooft een mooie laatste dag te worden. We werden opgewacht door een paar beren, en daar moest natuurlijk een foto mee gemaakt worden!



Als eerste zijn we het wilde water op gegaan met de ronde boten. Jammer genoeg kon Remy er niet in omdat we een trap op moesten. Etta had geen zin, maar de rest heeft er weer van genoten.

Toen kwamen we bij de achtbaan. Remy was meteen van de partij, want daar kon hij wel in. Toen de anderen hadden gezien dat deze achtbaan wel te doen was, wilden ze in een keer

ook. Iedereen behalve Jan is met de achtbaan geweest, sommigen zelfs 2 keer! Het spookhuis was voor sommigen wel te eng, maar Jurgen en Remy hadden deze week al bewezen stoere kerels te zijn, dus zij gingen er natuurlijk wel in. Ook hebben we met zijn allen een boottochtje gemaakt.

Daarna was de show van Excalibur, maar helaas regende het zo hard dat we moesten schuilen. Daarom gingen we maar een frietje eten.

Na het frietje zijn we naar de show Karelte en Jasmijn gaan naar Griekenland geweest. De boze koning mocht niet uit de kist. en gelukkig lukte het met de hulp van het publiek om de boze koning weer in de kist te krijgen. Er mocht zelfs gedanst worden op het podium. Dat lieten Jurgen, Wendelina en Maurice zich geen twee keer zeggen!



Toen konden we gelukkig wel naar de show Excalibur, want het weer was weer goed. Daar moest de zwarte ridder door de goede ridder verslagen worden. Dat lukte eerst niet, maar gelukkig kon Tim het zwaard excalibur uit de steen krijgen en de zwarte ridder verslaan. Toen was hij ook de nieuwe koning van Camelot. Iedereen die wilde mocht toen nog op de foto met de koning, Merlijn en de nar.



Jan durfde niet in de achtbaan die niet over de kop ging, maar ging wel in een attractie die wel over de kop ging. We zijn daarna nog met zijn allen, behalve Paula, in de wildwaterval geweest. Daar zijn we allemaal erg nat geworden, alsof we dat in de regen al niet waren geworden.....



Als afsluiting van de dag hebben we nog lekker koffie met appeltaart gegeten en daarna konden we weer naar huis.



Thuis hebben we lekker Chinees eten gehaald. Etta, Jurgen en Jan waren zo moe dat ze daarna meteen naar bed gingen. De anderen hebben nog van een laatste avond vakantie genoten met een dvd. Morgen is alweer de dag van vertrek aangebroken.....

Dag 8: 20 juli Jan's verjaardag en afscheid



Hiep hiep hoera! En weer hebben we een jarige vandaag! Jan is jarig en ook hij wordt 55 jaar.

Hoewel vandaag in het teken stond van opruimen, inpakken en afscheid nemen, konden we de dag toch niet voorbij laten gaan zonder aandacht te besteden aan de verjaardag van Jan.

We hadden de slingers weer opgehangen en natuurlijk hebben we gezongen voor Jan, en een cadeautje kon ook niet ontbreken. Jan kreeg de muis die hij in Burgers Zoo had gezien. Hoewel Jan niet houdt van heel veel aandacht vond hij het toch wel leuk.



Hierna moesten we alles opruimen en inpakken en kon de reis huiswaarts worden gemaakt. Als eerste werd Remy opgehaald. Ook Etta en Jurgen werden door de taxi opgehaald bij het huisje.

Daarna ging de rest ook. Wendelina, Jan en Maurice gingen samen met Peter en Rian naar Arnhem met het busje. Wendelina, Jan en Maurice gingen daarna nog door naar Veenendaal. Paula vertrok met haar eigen auto naar huis.

Moe maar voldaan kunnen we allemaal terugkijken op een zeer geslaagde vakantie waarbij de deelnemers zeker genoten hebben van de dierentuinen en pretparken die we hebben bezocht!



Jan: “Ja, ja,
ik wil nog wel
een
boterham!”



Etta: Ik ben
hartstikke nat
geworden in de
wildwaterbaan



Remy:
“Gelachen
hebben we
hè!”



Maurice:
“Mooi hè!”



Wendelina:
“Ik vond
allebei de
pretparken
het leukst!”



Jurgen: De
Efteling was
het mooist!

